

Palmsöndagen

Psalmer: L4, Ps118, 446, L3, 350 (354)

Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, **Matt 21:1-11**

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Låt oss be!

Herre Jesus Kristus, du kommer till oss i ödmjukhet och kallar oss till ditt rike. Öppna våra hjärtan så att vi tar emot dig som vår Frälsare och Konung. Stärk vår tro på ditt Ord och ge oss kraft att leva efter det. Amen

Vi kan lita på Guds ord. Det Gud lovat och förutsagt, det sker också. Det spelar ingen roll om han förutsäger något samma dag eller flera hundra år i förväg. Det är sant och det sker som Gud sagt. Dagens evangelium stärker vår tro på att Gud ska uppfylla allt vad han lovat och förutsagt – även det som ännu ingen sett. Vi väntar fortfarande uppfyllelsen av några profetior - de som handlar om Kristi andra ankomst. Dagens evangelium stärker vår tro på att även det ska ske. Evangeliet tar också bort vår rädsla och gör att vi med förväntan kan se fram emot den dagen.

Vi kan se att Jesus uppfyllde tre profetior när han red in i Jerusalem. Fler skulle gå i uppfyllelse de närmaste dagarna, både flera hundra år gamla och förutsägelser som Jesus yttrat den senaste tiden. Jesus hade med sina lärjungar gått upp till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Han hade förutsagt att han skulle bli överlämnad till översteprästerna och de skrifflärda. De skulle döma honom till döden, utlämna honom åt hedningarna som skulle håna, gissla och korsfästa honom. Men på tredje dagen skulle han uppstå. När Jesus förutsa sitt lidande förstod inte lärjungarna, men snart skulle de få se att allt ske precis som Jesus sagt.

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: *"Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem."* 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Jesus förutsade vad lärjungarna skulle finna och vad som skulle ske i byn framför dem. De behövde inte vänta länge på uppfyllelsen av Jesu profetia. Strax gick profetian i uppfyllelse och de fann åsnan och fölet precis som HERREN förutsagt.

Matteus tillfogar: *Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 5 Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl.* Det är den andra profetian som vi här ser gå i uppfyllelse. Den profetian hade Gud gett sitt folk genom profeten Sakarja 560 år innan den gick i uppfyllelse. Tiden spelar ingen roll för uppfyllelsen. Men tiden spelar roll för oss. Lärjungarna hann aldrig bli otåliga av väntan på att finna åsnan. De fann genast att det vara så som Herren förutsagt. Men många av de troende i GT hann nog bli otåliga av väntan på uppfyllelsen av profetiorna om Konungen som skulle komma då det dröjde århundrade efter århundrade. Vi ska komma ihåg att det HERREN förutsagt helt säkert sker oavsett om han förutsagt det bara någon timmar i förväg eller flera hundra år i förväg. HERREN håller sitt ord och han har också fullständig kontroll över historien för att hans ord ska fullbordas. Hans makt är suverän.

Den tredje profetian vi ser gå i uppfyllelse är ur Ps 118. Det är en messiansk psalm, det innebär att den handlar om Messias. När överstepräster och de skriftlärde förkastade Jesus sa han att profetian i Ps 118 gick i uppfyllelse: *Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.*

Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. (Psaltaren 118:22-23)

Men psalmen förutsäger också hur Messias skulle bli mottagen av folket. Det heter:

*Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss på den jubla och vara glada!
O, Herre, fräls!
O, Herre, låt allt lyckas väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!*

*Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.*

*Ordna er i högtidsled
med lövrika kvistar i händerna
fram till altarets horn. (Psaltaren 118:24-27)*

Profetian gick i uppfyllelse när folket gick både före och efter Jesus på vägen in mot Jerusalem och tempelplatsen och skar lövrika kvistar från träden och ropade *Välsignad är han som kommer i Herrens namn*, precis så som det var förutsagt.

Men jag tror inte att folket var medvetna om att de uppfyllde en 1000 år gammal profetia när de ropade: *Välsignad är han som kommer i Herrens namn*. Inte heller var lärjungarna medvetna om att Sakarjas profetia höll på att gå i uppfyllelse när de hämtade åsnan och fölet. Aposteln Johannes skriver: *Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad,*

kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom.

Det främsta syftet med Bibelns profetior är att rikta våra blickar till Messias som vår Frälsare för att vi ska tro på honom. Vi lär oss idag vilken slags kung Messias är. Det hade Sakarja förkunnat 560 år tidigare: *Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsna's föl.* Han kom inte som en kung i ett världsligt rike. Ser vi på historien så utvidgar kungar och härskare i världsliga riken sitt välde genom att utgjuta blod. Men Jesus kom inte ridande på en stridshäst, omgiven av sin här för att upprätta sitt rike genom att utgjuta sina fienders blod. Nej, han kom ödmjuk, ridande på en arbetsåsna's föl för att utgjuta sitt eget blod. På så sätt skulle han upprätta sitt rike, ett evigt rike, som en dag ska krossa alla andra riken. Det ska ske vid hans andra ankomst i makt och härlighet.

När Jesus red in i Jerusalem på en arbetsåsna's föl gick Sakarjas profetia i uppfyllelse. Några dagar senare, på långfredagen, skulle allt det som var förutsagt om Messias frälsningsverk fullbordas. På korset sade han: *"Det är fullbordat."* Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan. Ingen människa kan förstå att det ligger någon djupare mening i att en fattig timmerman och lärare kom ridande på en arbetsåsna till Jerusalem och efter några dagar blev avrättad som en förbrytare. Men profetiorna som Gud gett hundratals och tusentals år i förväg hade riktat Guds folks hopp till honom. Eftersom HERREN förutsagt allt Messias skulle göra och riktat sitt folks hopp och förväntan till honom så förstår vi att det innebär något speciellt. Ja, profetiorna säger oss att det innebär något speciellt för var och en av oss.

Jesus gick upp till Jerusalem för att allt skulle gå i uppfyllelse som var förutsagt om Messias. Han gick upp för att lida och dö och på tredje dagen uppstå enligt Skrifterna. Profetiorna försäkrar oss om att han led och dog för våra missgärningars skull för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Han skulle inte bli kvar i döden utan uppstå och regera i ett rike som sträcker sig till jordens ändar. Genom sitt evangelium utbreder han sitt rike i hela världen. Genom sitt evangelium samlar han ett egendomsfolk ur alla folk på jorden. Genom tron på honom tillhör vi honom och hans rike. Och det är ett rike som inte ska få något slut, det är evigt. Hans kungatron är befäst för evigt. Detta ska bli uppenbart den dag då en ärkeängels röst ljuder och en Guds basun och Herren själv ska stiga ned från himlen. Den dagen kommer han inte ödmjuk ridande på en åsna utan i härlighet med sin makts änglar.

Han har förutsagt det och det ska ske. Det har gått lång tid och från vår synvinkel kan det verka som han dröjer. Men dröjsmålet betyder att han ger oss och alla mer tid till omvändelse. Petrus skriver: *Herren dröjer inte med att*

*uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. (2 Petrusbrevet 3:9) Därför ska vi, medan tid är, ta vår tillflykt till den ödmjuka konungen som kom för att upprätta sitt rike genom att utgjuta sitt blod som betalning för våra synder. Vi ska stämma in i folkets hälsning och låta det spegla tron i våra hjärtan: *Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!* Amen.*

Låt oss be!

Herre Jesus Kristus, du som kommer till oss i ödmjukhet genom evangelium och med ett glatt budskap kallar oss till ditt rike. Sänd din Ande till oss och öppna våra hjärtan så att vi tar emot dig som vår Frälsare. Vi tackar dig för att ditt välde omfattar allt och att vi kan vara helt trygga i din vård. Kom snart i din härlighet och förhärliga oss till din likhet. Amen.